

Durmuş Hocaoğlu

“Damarlarında Yüzde Yüz Türk Kanı Dolaşan Asil Kangal Köpeği”

Yeniçağ, “Analiz”, 16 Haziran 2006, Cuma., s.08
“Analiz” Sıra No: 406; 2006-068; Haziran-07

YENİÇAĞ

Sayın Mümtaz’er Türköne’nin geçtiğimiz hafta Zaman’da üstüste neşrettiği iki yazının[*] ciddiyetle ele alınması ve tartışmalara vesîle kılınması gerekir kanâatindeyim; çünkü mes’ele haddi zâtında mühim: Birçok cihetten; yazının bizzat ve bizâtihi kendisi dışında birçok cihetten. Birçok cihetten mühim ve bu sebeple ateşin harlandırılmasını faydalı addediyorum; ancak önce Türköne’nin bahse konu yazısındaki fikirleri muhtasar bir şekilde hulâsa edelim:

1. Türkiye Devleti, birtakım çeteler tarafından kuşatılmıştır. **2.** Bu çeteler, ülkemizin yok olmanın eşiğinde bulunduğu iddiasıyla hareket etmektedirler. **3.** Yine bu çeteler, kendilerine tarihî bir temel, bir referans yaratabilmek maksadıyla Ergenekon efsânesi ile link kurarak Türkiye’nin de bir tür Ergenekon olduğu faraziyesiyle bu bâdireden bu milleti halâs kılmak maksadıyla vazıyyetten vazîfe çıkararak “vaz-ı yed” etmek üzere harekete geçmektedirler; **4.** Binâenaleyh, milleti bir sürü gibi telâkkî eden çete(ci)lerden kurtulmak üzere derakab harekete geçilmelidir; kendi ifâdeleriyle: “Çeteleri devlet içinden ayıklamak ve köklerini kazımak için başta Millî Güvenlik Kurulu olmak üzere, bütün güvenlik kurumları seferber olmalıdır. Sivil iradeyi temsil eden devlet iktidarı, milletin ve devletin bekası sorumluluğunu üstlenerek hükmünü icra edemezse, bu ülke çetelerin elinde bozuk para gibi harcanıp tüketilmeye hazır durumda demektir.”

Sn. Türköne işbu vahîm durumun tesbîtinde bulunup çâresini de vaz’ ederken başka mühim mes’elerde de aydınlatıcı açıklamalarda bulunmaktadır:

5. Çeteciler kendilerine tarihî bir meşrûiyet zemî yaratabilmek kastıyla Ergenekon efsânesiyle link kurmaya çalışmaktadırlar; fakat ne yazık ki, Ergenekon efsânesinin Türkler ile bir alâkası yoktur; yâni uydurmadır, çünkü Türklerin değil Moğolların efsânesidir, Türklere sonradan mâledilmiştir ve esâsen Kürtlerin Kawa efsânesi ile de Kurt motifi dışında adetâ özdeştir. **6.** Çetecilerin bu cemiyete bakışı da çok aşağılayıcıdır, çünkü O’nu bir “sürü” gibi, ancak, herhangi bir sürü olarak değil paralanacak bir sürü olarak görmektedirler. **7.** Çeteciler böyledir; çünkü onlar “kurt”tur. **8.** Elbette kurturlar, çünkü kökenleri Ergenekon’dur – hani şu Moğolların Ergenekonu – ve dahi sembolleri de. **9.** Hâlbuki, Ergenekon’un Türkler ile alâkası nasıl ki bir safсата ise, kurdunki dahi öyledir; **10.** Filhakîka, kurdun Türk ile bir alakasının olmadığı ilmen sâbit olduğu gibi hâin bir hayvan olduğu da bittecrûbe sâbittir ve bu sebeple, kurt hiçbir sûrette Türk’ün sembolü olamaz. **11.** Binâenaleykezâlik, Türk’ün sembolü, olsa-olsa, ancak, O’nun sürülerini koruyan başka ve çok daha asâletli bir hayvan olmalıdır; hangisi diye merak etmeyiniz, Sayın Mümtaz’er Türköne, dünyada asâletin sembolü olan hayvanı Türk’e hediye ediyor: Köpek. Köpek ammâ, herhangi bir

köpek — meselâ öyle kaniş filân — değil, “**damarlarında yüzde yüz Türk kanı dolaşan asil Kangal köpeği.**”

Şimdi bu noktada kendilerini dinleyelim:

“Gerçekte kurt, göçebe” otlakçı Türk topluluklarının en çok korktuğu yaratıktır. Bu kadar önemsenmesi ve tabu haline getirilmesi korkulmasındandır. Bugün Anadolu’da kurda canavar denmesinin sebebi de bu tabudur. Türk milletinin tarih boyunca en büyük dostu, sürülerini koruyan ve sonuna kadar sadık kalan köpek olmuştur. Şayet Türk milletini bir hayvanla sembolize etmek gerekirse, bu sifata layık tek canlı, **damarlarında yüzde yüz Türk kanı dolaşan asil Kangal köpeği** olabilir. Malûm, göçebelerin tek serveti olan sürülerin baş düşmanı kurtla baş edebilen tek köpek cinsi de Kangal’dır. Tevazuun, asaletin, cesaretin, kanaatkârlığın ve sadakatin sembolü olan ve insanla hayvan arasında yer alan bu canlı türü, Türk milletini hakkıyla temsil edebilir.”

[*] **1:** “Atabeyler ve Ergenekon”, *Zaman.*, 04 Haziran 2006, Pazar; **2:** “Türk Kanı” ve Kangal”, *Zaman.*, 06 Haziran 2006, Salı

