

Durmuş Hocaođlu

İslâm Dnyası Yeni Bir Haçlı Saldırısı İle Karşı Karşıya

Yeniçağ, “Analiz”, 10 Şubat 2006, Cuma., s.08
“Analiz” Sıra No: 354 2006-016 Şubat-04

YENİCAĞ

Danimarka’da başlayan Haçlı saldırısı münâsebetiyle bir önceki (Pazartesi) yazımda, köşemin konuđu, Üstâd Ârif Nihat Asya ve âbidevî eseri “Na’t” olmuştu; bugün de, Türkiye Kamu-Sen İstanbul İl Başkanı Sayın Hanefi Bostan ve Salı günü yayınladığı **“İslâm Dnyası Yeni Bir Haçlı Saldırısı İle Karşı Karşıya”** başlıklı bildirisi olacak.

Söz sırası, şimdi Sayın Bostan ve mekân yetmezliđi sebebiyle, az da olsa, kısaltmak zorunda kaldığım bildiride:

Geçtiğimiz hafta içerisinde bir Danimarka gazetesinde, insanlığın umudu, son ve en büyük peygamber, Müslümanların, iyi niyetle dahi olsa resminin yapılmasını haram saydıkları Hz. Muhammed’i aşığılayan on iki adet karikatür yayınlandı. Bu karikatürlerde yüce Peygamberimiz, fizyolojik olarak çirkin, vahşî, kan dökücü, terörist ve şehvet düşkünü olarak resmedilmişti. Hz. Muhammed Mustafa, karikatürlerden birisinde, başındaki sarığın alın kısmında Kelime-i Tevhîd levhası ve üstünde fitili ateşlenmiş bir bomba bulunan, kindar bakışlı, çirkin suratlı bir intihar eylemcisi olarak gösterilmiş; bir başkasında, arkasındaki bir eşeđi ipe çekerek götürülen dilenci kılıklı, meczup görünüşlü bir adam olarak çizilmiş; bir başkasında ise çok çirkin sakallı, elinde kınından sıyrılmış eğri kamasıyla, adam kesmeye gider gibi duran ve arkasında ise gözleri korkudan fal taşı gibi açılmış kara peçeli iki kadın bulunan, kadın düşkünü ve kan dökücü bir korsan, bir terörist olarak resmedilmiş bulunuyor.

Bu kadar alenî şekilde, bu kadar pervasızca yapılan hakaretlerden sonra daha da ağır ve daha da küstah olan ise, hakaretlerin ve alçakça saldırıların katlanarak ilerletilmesi olmuştur. Nitekim, İslâm dnyasının bu küstahlığı protesto etmeye başlaması üzerine, gerek karikatürleri çizen ressamın ve gerekse de yayınlayan gazetenin özür dilemesi gerekirken, tam tersine, “fikir ve ifade özgürlüğü” gerekçesi ileri sürülerek, daha da küstahlaşmıştır. Bunun hemen akabinde ise, diđer basın yayın organları da aynı küstahlık kervanına katılmış, bu terbiyesizliğe destek vermek amacıyla aynı alçak çizgileri sayfalarında yayınlamaya başlamışlardır. Bu terbiyesizce saldırganlık kısa zamanda siyasî bir mahiyet de kazanmaya başlamış olduğundan bu defa, Danimarka yöneticilerinin usulen de olsa bir özür beyan etmeleri beklenirken bu da yapılmamış, adetâ, saldırganlara resmî destek verilmeye başlanmıştır. Gerçi Avrupa kamuoyunda ve bazı siyasetçiler arasında bu durumu onaylamayanlar da bulunmaktadır; ancak hem sayıları ve karşı duruşları çok yetersizdir ve hem de etkileri.

Şu anda gelinen durum, kelimenin tam anlamıyla, Avrupa’nın, neredeyse bir bütün halinde, medya yoluyla ve siyaset desteđiyle, O en yüce insana, âlemlere rahmet İslâm

peygamberine ve O'nun zatında İslâm dinine karşı kaba bir saldırısına dönüşmüş bulunmaktadır.

Hanefi Bostan'ın konuyla ilgili açıklamasına yarın kaldığımız yerden devam ederek kendi değerlendirmemizi yapacağız

